



Joris en de draak





Joris en de draak



rollen: **Verteller**



Joris



Alie



Verteller: Joris en zijn hond Borre lopen langs de rivier.
Joris gooit de bal zo ver mogelijk weg.

Joris: Pak de bal, Borre! O nee!

Verteller: De bal is in het water gevallen.

Maar, gelukkig! Daar komt buurvrouw Alie aan in de roeiboot!



Alie: Wacht maar, ik pak hem wel!

Joris: Nee! Niet doen! Je kiept om!



Alie: Ooo, brrrrr, help!

Joris: Ik heb een lange riem! Let op, daar komt hij!



Alie: Ja, ik heb de riem! Trekken maar!

Joris: Oké, hou vast!



Verteller: Joris trekt Alie en de boot langzaam naar de kant.

Joris: Ja, het lukt! Nog een klein stukje!



Verteller: Het is gelukt! Alle roeiers klimmen uit het water.
Samen trekken ze de boot de kant op.

Alie: Dank je wel, Joris! Je hebt ons gered!

Joris: Graag gedaan hoor!

Verteller: Joris wijst naar de boot.

Joris: Hé, dat is ook toevallig! Ik heet ook Joris!

Alie: Ja, en weet je wat ook grappig is?

Borre lijkt wel een draak met al dat kroos op zijn kop!



Verteller: Borre blaft en schudt met zijn kop.

Het eendenkroos vliegt alle kanten op. Ook midden in het gezicht van Joris.

Alie: Haha, en nu lijkt jij ook een draak. Joris en de draak, hahaha!

Joris: Haha, kom, Draak, eh kom Borre, we gaan naar huis!

